



**Het verhaal van**  
Nelleke

---

# Wat is je achtergrond, waarom heb je voor pure gekozen?

'Puurheid is heel subjectief. Mijn concept van puurheid is gevormd door mijn achtergrond en de dingen die ik heb meemaakt. Als kind ben ik altijd al opzoek geweest naar 'wat is nou puur'?

Thuis waren wij 24/7 met God bezig en mijn ouders hadden vaak mensen over de vloer om te bespreken hoe je met God kunt leven, maar als kind zag ik ook in het gedrag van die mensen een tegenstelling en dacht ik; 'ik weet niet hoe dat samen moet.' Hoe dat in gezinnen ging. Dat intrigeerde mij.

Als je zo bezig bent met hoe leef ik met God en daar voortdurend over praat blijkbaar is de vertaalslag dan een hele ander wereld. Bijv. hoe ga ik om met je vrouw of gezin. Later in de kerk dacht ik dit ook vaak. Mensen zeggen het een maar doen dan vervolgens dit. Hoe gaan ze dan om met mij? En anderen daar weer daarbuiten?

Dat dit mij intrigeert heeft ook te maken met dat ik mega hoogsensiteif ben. Ik weet ook niet zo goed hoe dat werkt. Het is ook niet perseer alleen opvoeding, want ik zie het niet bij iedereen van mijn gezin.

Het was ook op school, een reformatische school. Ik ben gepest omdat ik al jong in puurheid met God wilde leven. Daar ben ik wel voor afgemaakt. Het kon eigenlijk niet dat je daar al zo jong van overtuigd was om dat te willen.

Ik doe dat nog steeds als ik kijk naar de huidige situatie. Ik neem afstand, kijk en probeer te voelen wat gebeurd er nou?

*Nelleke maakt de vegerlijking brood & spelen van de Romeinse keizer.*

Zo ben ik altijd aan het screenen om te ontdekken wat is hierin zuiver. Niet dat ik daar altijd mee bezig ben hoor. Dat gaat heel onbewust, omdat je je onbewust ook kan laten leiden door geld, jaloezie of hele andere normale menselijke dingen. Waardoor je toch vervuilend bezig bent. Voor jezelf, voor anderen of voor het milieu.

Zuilverheid is voor mij een hele hoge waarde!

'Het is niet zo dat ik wil leven vanuit perfectie. Dat is een utopie, maar als je hart erop gericht is om het zuiver te houden voor niet alleen jezelf, maar voor iedereen en voor de aarde. Dan levert dat denk ik heel veel op.'

**Nelleke ten Brinke**

# Wat als iets niet puur is?

Op gegeven moment lag ik nachten wakker vanwege het thema wat er met kinderen gebeurt. Op het gebied van pedofolie of dat kinderen zomaar verdwenen. Dat kan mij heel erg raken. Terwijl ik er dan nog niet eens veel over heb gelezen, want daar bescherm ik mezelf voor. Ik kan lichamelijk geraakt worden door dingen die niet eerlijk of zuiver zijn. Misselijk wordt ik ervan.

Dit soort thema's kan mij zo boos maken. Feit dat er onrecht wordt aangedaan aan mensen, met name kinderen of dieren daar kan ik me dus echt naar door voelen en raakt mij echt. De andere kant is ook dat wel gewoon doorleef hoor, zo is het ook wel.

Dat zeg ik dan ook tegen God en zucht [letterlijk]. Die last is gewoon te groot om te dragen.

Maar ik denk wel dat als er dingen heel duidelijk op je pad komen waar je invloed op hebt dan moet je het doen. Bijv. 10% van je inkomen geven aan datgene. Ook met onze kledingkeuze kunnen we ongelooflijk veel doen. Door wat we kopen kun je invloed uitoefenen & onrecht tegengaan.

'Ik geloof dat je je leven op kunt geven als dat beter is voor de mensen daarna.'

# **Koos je het woord puur vooral voor jezelf, of juist ook voor de ander om ervan uit de delen?**

Nelleke vertelt nav deze vraag over haar bedrijf Dripdrup waar ze mensen inspireert & helpt op het gebied van Essentiële oliën. Haar verlangen om puur te willen leven in alle facetten van haar leven draagt ze ook hierin uit. Het gebruiken van zuivere oliën brengt haar vreugde & gezondheid (spreuken 27:9).

We komen erop dat alles teruggeleid kan worden naar Jezus. Hoe Hij met de mensen omging. Altijd vanuit liefde. Hij ging juist met die mensen om die in de ogen van anderen niet zuiver waren.

Nelleke benadrukt het belang om ten alle tijden te blijven toetsen wat wel of niet puur is. Gelinkt aan allerlei thema's maar ook aan de huidige situatie rondom corona. We benoemen de bijbeltekst: Onderzoek alles, behoud het goede [1 Tessalonicenzen 5:21].

Tijdens ons gesprek komen we tot dit nav Nelleke's T-shirt:  
**Het is een utopie om in alles zuiver te kunnen zijn. Niemand is perfect. Dankzij Gods genade kan & wil Nelleke ernaar streven om puur te leven en hiervan uit te delen zowel privé als zakelijk.**