



Het verhaal van
Ria Hart

'Liefdevol gemaakt...

Staat er op mijn T-shirt. Vorig jaar beluisterde ik een cd van de band Lev. In het lied 'Hoe ik worden ga' zingen zij o.a. 'Dit ben ik, liefdevol gemaakt`.

Deze vijf woorden raakten me, en ik concludeerde: Ja, dat is wat ik geloof!

De Schepper van hemel en aarde heeft ook mij liefdevol gemaakt. Dat besef geeft mij rust en ervaar ik als voeding voor mijn ziel.

Daarom heb ik Petra gevraagd om Liefdevol gemaakt op mijn T-shirt te borduren. Toen ik het pakketje kreeg dat ze voor me had klaargemaakt kon ik zien dat zij het liefdevol voor mij heeft gemaakt. En zo'n T-shirt is inderdaad een feestje om te dragen.

In mijn eigen Handwerkhoeve ben ik graag bezig met creativiteit. Van jongs af aan beleef ik daar veel plezier aan. Ik vind het leuk om kleding te maken voor mezelf maar ook om cadeautjes voor anderen te maken. Waarbij ik kan zeggen: ik heb het liefdevol voor jou gemaakt!

Vederlicht...

Ik geloof dat de Here Jezus mij uitnodigt om al mijn lasten aan Hem te geven. Het woord vederlicht helpt me daaraan herinneren. Vederlicht leven in plaats van zwaarmoedig. Samen met Jezus kan ik aan wat er in mijn leven gebeurt.'